



WIE, IK? JA JIJ!

Kritisch denken  
– Van wie  
moeten ze dat  
leren?

Paulien Hilbrink

- Kinderfilosoof
- Docent Hogeschool Toegepaste Filosofie in Utrecht
- Auteur *Nooit te klein om groot te denken* (oktober '26)

geraakt zijn

reflectie

transformatie

---



- “Juf, eigenlijk zit in alles een vraag! “

- “Wàt moeten wij eigenlijk leren op school? Je bent maar één keer jong!”

- “De middelbare, dat was echt erg. Daar vroeg de docent nooit iets aan ons. En wij moesten precies doen wat die zei omdat je geen slecht cijfer wil. Waarom!?”

---

Als je er anders over denkt, dan wordt het ook anders!



Schrijf op  
of bespreek  
met een  
buur:



een vraag die je als kind bezig hield  
en die je al die tijd nog hebt.

Het maakt niet uit wie het zegt,  
maar wat er gezegd wordt.

- ✓ Ontkoppel de gedachte van de emotie.
- ✓ Bevestig ze niet in hun gelijk of ongelijk.

---

Moeten we dingen die we onbegrijpelijk vinden van het dak gooien?

- 
- ‘Wij moeten elkaar laten uitpraten, maar Biden en Trump mogen elkaar op tv uitschelden.’
  - ‘Eerst vond ik het park stom en saai, maar toen laatst zag ik dat schilderij met die brug en die paarse bloemen. Nu vind ik ons park juist mooi!’





Schrijf op of  
bespreek  
met een  
buur:



een vraag die jou bezighoudt en die  
je studenten eveneens bezig  
houdt.

“Een filosofische vraag is een  
vraag waarvan je het antwoord  
altijd kunt blijven verbeteren.”

**MAAKT WEERBAAR EN MONDIG**

**GEEFT ZELFVERTROUWEN**

**LEERT JE KRITISCH (MEE-) DENKEN**

**SCHERPT JE ZINTUIGEN**

**FILOSOFIE**

**HELPT JE JE BEGRIJPELIJK UITDRUKKEN**

**LEERT JE ARGUMENTEN EN TEGENARGUMENTEN FORMULEREN**



Schrijf op of  
bespreek  
met een  
buur:

een vraag die je bezig houdt en  
waarvan je weet dat jouw studenten  
die ook bezighoudt.

Schrijf er in 3 minuten zoveel mogelijk  
vragen onder.

- Orden ze van concreet naar  
abstract.
- Bedenk hoe elk van die vragen zich  
verhoudt tot de beginvraag.



OF

Met je buur kies je een vraag die relevant is voor MBO-studenten.

Stel er om de beurt een vraag over.

Geef **geen** antwoord, reageer alleen in de vorm van een vraag.

Houd een paar minuten vol.



Doorvraagvragen:

- Wat bedoel je als je zegt dat ... ?
- Kun je daar een voorbeeld van geven?
- Geldt dat voor iedereen?
- Kan het tegengestelde ook waar zijn?
- Is dit altijd het geval?
- Is dat een probleem?



+

•

○

- **Wat kom je doen?**
- **Wat ben je bereid extra te geven?**
- **Wat ben je bereid los te laten?**

- 
- Een wereld waarin je het met elkaar oneens kunt zijn zonder te polariseren,
  - een wereld waarin twijfelen normaal is,
  - een wereld waarin je niet steeds hoort wat je al dacht,
  - Zo'n wereld begint bij onszelf.



paulienhilbrink@oisdatzo.nl

